

Zij bleef de warme ogen dragen,
die iedere goede moeder heeft,
waarin tot aan de grijze dagen,
de zorg om hare kinderen leeft...
Zij blijven in het Rijk van 't Licht
nog moederlijk op ons gericht...



WIL IN UW GEBED DE ZIEL GEDENKEN
VAN MEVROUW

Rosalie MICHIELS

weduwe van de Heer
JULES STRICKAERT

geboren te Zonnegem op 23 juni 1880 en er
godvruchtig overleden op 2 april 1976, gesterkt
door de sacramenten der zwaarzielen.
Zij was lid van de Confreriën van de H. Barbara
en van de H. Nikolaas van Tolentijn.

Moeder, die wij als een geschenk van de hemel
zolang mochten behouden, is stil en zacht van
ons heengegaan. Te vroeg nog, want wij zullen
haar allen missen. Haar stille aanwezigheid
vulde de grote kamer, waarin zij ons steeds
met een glimlach ontving. Wij hebben ons steeds
gesterkt aan haar optimisme en zin voor humor,
rijke vruchten van haar rijpe levenswijsheid en
onbeperkt vertrouwen in Gods Voorzienigheid.

Gans haar leven was niets anders dan het
trouw vervullen van de taak, die God voor
haar had weggelegd. Het had maar zin, omdat
het in volledige zelfvergetenheid in dienst stond
van haar echtgenoot en kinderen.

Zij was de moeder van een talrijk gezin. Heel
haar leven was werken en zorgen. Zo werden

de kinderen groot en bouwden hun eigen nest.
Ondertussen werd moeder oud en groeide naar
de grond toe. Maar haar bloeiende hoeve bleef
de toevlucht voor de grote kinderen en de vele
kleinkinderen. Voor alle zorgen was er plaats
in haar groot moederhart, voor allen had ze
een meevoelend woord en de glimlach van haar
klare ogen. Ze werd een stille oude vrouw en
toen O.L. Heer kwam was ze bereid. Zacht ver-
stomde de kleine jammerklachten op haar lippen
tot zij heel stil en geluidloos naar de hemel
ging. Zij is niet met ledige handen bij de Heer
gekomen. Als een stoet van offer en zorg gingen
de kinderen en de kleinkinderen met haar. Hun
gebeden waren een lichtende krans om haar
grijze hoofd.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, ik dank
u allen voor uw vele zorgen tijdens mijn oude
dag en in mijn laatste moeilijke maanden,
vooral U, mijn schoondochter bij wie ik in
het ouderlijk huis gebleven was, dank ik heel
bijzonder. Bedankt allen ons Heer omdat gij uw
moeder zolang hebt mogen houden en blijft
goede kristene mensen, want dat, en dat alleen,
is de grootste rijkdom van ons leven.

De Heer geve haar de eeuwige rust en vrede.

De families

MICHIELS, STRICKAERT, DE JAEGER en
VERMEIREN

danken voor uw deelneming en gebeden.

Uitg. : Simonne BEURMS, Zonnegem