

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

Rachel MICLOTTE

echtgenote van de Heer
Albert VANOVERTVELDT

geboren te Ronse op 27 mei 1925 en er
godvruchtig overleden op 27 november 1989,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Er mochten gerust nog wat jaren bijkomen ; na een heel actief leven, zou een mens ook weldoende rust mogen genieten... maar wij hebben het leven niet zoals wij dromen. Ziekte maakt onverwacht een einde aan elke menselijke planning.

In de mate dat wij echter leven geven tenvolle en ten einde toe, sterven wij geleidelijk aan onszelf. Zo heeft Rachel zich totaal gegeven, met al haar talenten van verstand, wijs inzicht en praktisch vernuft. Op jonge leeftijd heeft zij zich tenvolle gegeven, ook later was voor haar, cultuur, taalkennis, zuiver inzicht in arbeid, van het allergrootste belang.

Dierbare echtgenoot en kinderen, dank u voor de mooie jaren die wij samen deelden. Wees moedig. Het leven gaat door. Laat het gebed ook een vraag aan God zijn om het eeuwig leven.

Rouwleiding Devos.

†

Priez pour le repos de l' âme de

MADAME

Rachel MICLOTTE

épouse de Monsieur
Albert VANOVERTVELDT

née à Renaix le 27 mai 1925 et y pieusement
décédée le 27 novembre 1989,
réconfortée des Sacrements des malades.

Nous perdons notre plus grand trésor sur terre. La mort vient de nous ravir notre bonne épouse et notre tendre mère.

Nous la pleurons. Elle était bonne, elle n' a vécu que pour les siens. Elle a travaillé de tout cœur, jour et nuit, et elle a donné sa vie, son esprit, son âme pour nous tous..

Montrez, cher époux et enfants, votre reconnaissance en priant continuellement pour l' âme de la chère disparue !

Albert Vanovertveldt,
Jean-Paul en Caroline Vanovertveldt - Demerlier,
en de familles - et les familles,

MICLOTTE, LAUWERIER,
VANOVERTVELDT, VANDERVEENE,

**bedanken voor de blijken van innige deelneming.
remercient pour les marques de sympathie.**