

Die den Heer vreest, zal welvaren in zijn uiterste, in  
zijn sterfuur zal hij gezegend worden. Eccl. I

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

## AMANDINE MIGNON

weduwe van Mijnheer

**Gustaaf NECHELPUT**

geboren te Galmaarden, den 6 Januari 1866 en god-  
vruchtig overleden te St-Antelinks den 11 Juni 1947.

Gesterkt door de H. Olieën der stervenden  
en den Pauselijken zegen.



't Zij kort of lang, waarom is't dat wij leven  
't en zij om God, met winste weer te geven  
hetgeen hij ons verleende, en onzen keer  
van sterven af te wachten van den Heer!

Ik was bereid om, op het eerste manen,  
met licht in d'hand, kloekmoedig mee te gaan. en  
zoo Jezus deed, na lijden fel en groot,  
de hemelvaart te winnen, door de dood.

Ik was bereid : ik stierf en, van die stonde;  
hebbe ik het licht des levens weergevonden;  
en, nu dat ik gestorven ben, o Heer,  
en U aanschouwe, en sterve ik nimmer meer!

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen  
der gerechtigheid gevonden worden. Prov. XVI. Die  
den Heer vreest, zal troost vinden op zijn sterfbed en  
op den dag zijner dood gezegend worden, Eccl. I-15  
Lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik zegen U en God  
beware U. Dank zij U voor de teederste zorgen en al  
den troost, die gij mij in mijn oude dagen gegeven  
hebt; dat de goede God er u voor loone. Weent niet  
over mijn afsterven, want weet dat ik in den Hemel  
leef waar ik over u waak, voor u bid; en gij allen  
helpt mij door uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht! 100 d. afl.



De Familiën MIGNON ;

De Familiën NECHELPUT ;

Zeer gevoelig voor de bliken  
van kristene deelneming en  
gebeden, in onzen diepen rouw,  
danken U oprecht

---

Drukwerken De Pril - St-Antelinks