



*Leven vroeg zij aan God
en Hij schonk het haar,
duur van dagen, trotserend de tijd.*

Ps.21, vers 5

Dankbaar gedenken wij

Zuster Bernarde

Alice Miller

Zij werd geboren te Herfelingen

op 11 mei 1908.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van
de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van
Viane op 12 september 1927.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede te
Deftinge op 17 juli 1999.

Voor uw gebed
en medeleven danken U:

Eerwaarde Heer S. Marchand, algemeen directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Deftinge.

De families Miller en Blondiau.

Het is met pijn in het hart dat we afscheid nemen
van Moeder Bernarde.

We blijven haar dankbaar om de vreugde, de vriend-
schap en de goedheid die ze uitstraalde.

Evangelisch bewogen beleefde ze haar roeping als
religieuze met een blijde geest.

De diepe levenswaarden die ze vanuit een gelukkig
gezin meekreeg, gaf ze als onderwijzeres door aan
de kinderen van Galmaarden en Akrenbos.

Als overste te Bissegem was ze voor haar gemeen-
schap een voorbeeld van stiptheid en vroomheid.

Toen haar krachten verminderden aanvaardde ze
zonder klagen de lasten van het ouder worden.

Het lijden van haar zuster kloosterlinge heeft ze vele
jaren mee gedragen.

Haar zus en familie was ze zeer genegen en dank-
baar, haar neven priesters waren haar trots.

Haar minzame blik, haar guitige woorden, haar blij-
ken van dankbaarheid voor elke attentie zullen in
onze herinnering bewaard blijven.

Heer God, wij bidden U:

Schenk Moeder Bernarde
de blijvende warmte van Uw zon.

Geef dat wij die rouwen,
ons gesterkt weten in het geloof
dat wij elkaar bij U eens zullen weerzien.