

Mijn taak is af, mijn werk volbracht, met blij verlangen zal ik het loon uit Gods hand ontvangen.



Dankbaar aandenken aan de

Heer

**Alfons, Juliaan MINCKE**

echtgenoot van  
Mevrouw Irma GEENENS.

Geboren te Oprakel op 11 december 1907 en er overleden op 2 februari 1982, begeleid door de gebeden van onze Moeder de H. Kerk. Oudstrijder van de oorlog 1940-45.

Lid van de Katholieke Bond van de Gepensioneerden der parochie.

Wij danken U God en verrezen Heer, dat Gij U welwillend hebt neergebogen over onze schamele mensheid. Zo staan we één voor één voor U, in alle ongelijkheid zijn we daarin gelijk: dat we allen vroeg of laat moeten sterven... Op dat beslissend moment moet ieder van ons kunnen rekenen op Gods barmhartige liefde en daarin zijn we allen gelijk door uw belofte en uw woord. Geheel ons leven als kristen mens is een grote verzekering en een rustige voorbereiding op het eeuwig leven in Gods Vaderhuis, waar zoveel getrouwe en gelovigen ons zijn voorgaan.

Op O. L. Vrouw Lichtmis is de grote dag van het afscheid en de eeuwige dag van de eeuwigheid aangebroken. Niemand van ons weet wanneer die dag of uur zal komen. Het Evangelie zegt ons let op, wees waakzaam en paraat.

Zo is een goed en plichtbewust man van ons heengegaan. Als echtgenoot en vader, als familielid en buurman, als stielman, waren eer en eerlijkheid zijn mooiste opdracht. Zijn gehele leven verliep in eenvoud en dienstbaarheid voor God en zijn leven tot de laatste dag toe. Laatst nog verermerkt voor zijn goede diensten en verdiensten als oudstrijder. Met een glimlach rust hij nu uit van zijn moeiten en de Heer neme hem op in Zijn eeuwig licht en liefde.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, zo scheiden is hard. Ik dank U voor al de gelukkige jaren in uw midden en de sterke familieband die ons verbindt. Blijft trouw aan uw geloof en bidt voor mij. Tot wederziens bij de Heer!

Beste familieleden en vrienden, mijn laatste tocht was nog een medeleven in de rouw en droefheid die onze familie heeft getroffen. Help mij tot de eeuwige vreugde en geluk door uw gebed bij de Heer.

Namis: op zondag 21 februari om 10 u. in de St. Martinuskerk.

De families MINCKE, VAN MAELDERGHEM,  
GEENENS, GEENENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Begravenissen Amand Marroyen, Brakel  
Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel