

"Hoe mooier en rijker de herinnering
Des te moellijker de scheiding,
Maar dankbaarheid verandert,
de pijn der herinnering,
in stille vreugde. (D. Bonhoeffer)

+

Dankbaar aandenken aan
de heer

EDGARD MINCKE

weduwnaar van mevrouw
Anna Henau

Geboren te Opbrakel op 9 maart 1903 en
thuis in familiekring godvruchtig overleden
op 3 juni 1989, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke zegen.

Deze goede en brave vader was er een om
veel van te houden, die ons altijd zo nabij
en in alles zo dierbaar was -Voor de zijnen
altijd eerlijk en werkzaam geweest - Een
voorbeeldig kristen en rotsvast in zijn
geloof - Zesentachtig jaren verbonden met
zijn geliefde familie.

Eenieder die de dierbare gekend heeft kan
van hem getuigen : een bekwaam vakman,
jaren van toegewijde arbeid, plichtsgetrouw,
voor iedereen gediensstig, altijd een vrien-
delijk woord, zacht van karakter, vooral
eenvoud en nederigheid en altijd tevreden
met zijn lot, bekroonden dat lang en ver-
dienstelijk leven.

Voor alles heeft hij een mooi gezin opge-
bouwd in het bewustzijn dat het leven en
het geloof een gave van God is, zoals de
groeikracht de vruchten : 'n bron van zegen
en geluk, door de Schepper gegeven.

Het werd in zijn hoge jaren een schaduw
en zware beproeving : afscheid te nemen
van zijn goede vrouw op 22 september 1980
en vooral van André op 11 december 1987,
die in de hoop der verrijzenis zijn voorge-
gaan.

Mijn geliefde kinderen, ik heb geen woor-
den om U te bedanken, vooral die jaren van
toewijding en zorgen in mijn oude dag,
vooral Patrick heb ik met woord en raad
willen voorbereiden op een gelukkige toe-
komst.

Vader, om uw lang en rijkgevuuld leven,
midden onder ons, danken we de Heer om
uw zacht ontslapen, om uw beeld dat in
ons hart blijft gegrift, danken we de Heer.
Rust nu zacht in vrede. Ik zeg U geen vaar-
wel maar tot wederziens bij de Heer !

De families Mincke, Henau,

Dusong en Haegeman

danken U voor uw bliken van medeleven
en christelijke deelname in hun rouw.

De NAMIS in St.-Martinus te Opbrakel op
maandag 19 juni 1989 te 18.30 uur.

Rouwondern. Raoul - Brakel
Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem