



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Emilien MINCKE

echtgenoot van Mevrouw Liliane COECK

Geboren te Geraardsbergen op 19 augustus 1947
en overleden in familiekring te Everbeek-Boven
op 25 december 2000, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

*De namis wordt opgedragen
op zaterdag 17 februari 2001 om 17.30 uur
in de parochiekerk Sint-Jozef te Everbeek-Boven.*

De families
Mincke, Coeck, De Cock en Demeulemeester
danken u om de blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Emilien was een harde werker, altijd in de weer voor z'n gezin en iedereen die er om vroeg. Een helpende hand bij het bouwen van Sandra's huis, een vriendendienst hier en daar, geen klus was hem te veel.

Hij was zo trots op z'n dochter Sandra en z'n kleinkind Arno, de oogappel van Emilien. Voor hen liep z'n hart over van liefde, evenals voor Liliane, met wie hij al die jaren z'n geluk en tranen deelde.

Emilien was een familieman en had een grote vriendenkring, hij werd door velen geliefd. Zijn vertrek hier op aarde zal bij ieder van ons een leegte nalaten, het verlies van een man, een vader, een grootvader en een vriend. Laat ons nu deze leegte vullen met de vele mooie herinneringen die Emilien ons meegaf, want iemand is pas echt... wanneer hij helemaal vergeten is.

S.S.

