

De zielen van de rechtvaardigen
zijn in Gods hand ; geen kwelling
kan hen deren. Zij zijn in vrede.

+

Dankbaar aandenken aan
De Heer

Gilbert MINCKE

weduwnaar van Mevrouw Anna De Cock,

geboren te Montignies-sur-Sambre
op 23 maart 1907 en overleden in het
Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 19 augustus 1990.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Namis :

maandag 1 oktober 1990 om 19.30 uur.

De families

MINCKE, DE COCK,
PIETERAERENS, WALRAEVENS,

danken U voor uw medeleven en gebed.

De dierbare overledene was een goed
en eenvoudig man. Hij heeft gewerkt en
gezorgd voor zijn gezin.

Welgezind is hij door het leven gegaan ;
hij leefde graag, maar ook wanneer de
ouderdom een rem had gezet op zijn
aktiviteit voelde hij zich nog altijd ge-
lukkig. Dit zal wel het teken geweest
zijn van stille dank voor al het goede
dat hij in zijn leven van God had mogen
ontvangen.

Nu wacht hem het grote "geschenk" dat
beloofd is aan allen die in hun leven
Gods goedheid hebben uitgestraald.

Beminde kinderen, ik dank U voor uw
genegenheid in mijn oude dag ; nu reken
ik ook op uw gebed.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Rouwleiding Piteraerents, Tenbosse 24 - Brakel
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel