

Mijn ziel verwacht van U, heil en verlossing
Heer.



In Gods Vaderhand en in uw vrome gebeden
bevelen wij aan

de Heer

HECTOR MINCKE

zoon van wijlen

Kamiel MINCKE en Emma VAN MALDERGEM,

geboren te Oprakel op 21 november 1906
en er vroom en kristelijk overleden op
19 februari 1972, gesterkt door Kristus bij
de overgang naar het eeuwig leven door
zijn Sakramenten.

Enkele dagen na aswoensdag, wanneer voor
de kristelijke gemeenschap de tijd van be-
zinning en boete aanbreekt en de priester met
het opleggen van het askruisje ons herinnert
aan de vergankelijkheid van ons aards be-
staan, ging onze vriend en medeburger, Hec-
tor, een ingoed, zacht, vroom en kristen mens
wat onverwacht en vroegtijdig naar het Va-
derhuis.

Zoals wij hem allen gezien en gekend heb-
ben, zo is hij gestorven, onopvallend, onop-
gemerkt, maar in stille rust en vrede in zijn
gemoed.

Eerlijk in doen en laten, minzaam en ge-
dienstig in zijn omgang, telde hij alléén
vrienden en werd hij door iedereen geacht.
De goedheid van zijn hart en de oprechtheid
van zijn gemoed verwierven hem ieders volle
vertrouwen. In dankbare zegening zal zijn
aandenken blijven bij allen die hem van
nabij kenden.

Beste familieleden, vrienden en kennissen
van het bejaarden tehuis; en U vooral Eer-
waarde Zusters, mijn allerbeste dank en er-
kentelijkheid voor uw goede zorgen en toe-
wijding tijdens mijn leven en mijn ware te-
huis voor mijn laatste levensjaren. Uw kris-
telijke geborgenheid, genegenheid, liefdevolle
zorgen en toewijding waren zo zalvend en
sterkend in mijn eenzame dagen. God ver-
gelde het U mild en zegene U allen. Uw
gebed begeleide mij bij de Heer.

De families MINCKE-VAN MALDERGEM,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. GijselInck. Oprakel