

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen te bidden opdat zij van hun zonden zouden verlost worden. (Mach.)



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Julien - Georges - Edmond MINCKE

echtgenoot van Mevrouw

Augusta HAESERYN

geboren te Ronse, den 18 December 1906, en overleden te Ronse, den 20 Mei 1944.

— — —
Heb medelijden met mij, o God, overeenkomstig Uw groote barmhartigheid en volgens den overvloed Uwer erbarming wisch mijn ongeregheden uit. (Ps. 50-3.)

Als een draad werd zijn leven afgesneden, in de volle kracht van het leven werd hij weggemaaid.

Allen die hem kenden hadden hem lief, want hij was goed voor iedereen, werkzaam en gedienschtig.

Toon mij Uw goedheid, o Heer, genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd. Ps 40-4.

Bemide echtgenoote, mijn duurbaar kindje, familie en vrienden, de scheiding komt zoo plotseling; hard valt u deze onverwachte beproeving. Vaartwel. Het eenige wat ik u nog vraag is een vroom gebed tot lafenis mijner ziel.

Laat ons bidden: Ontsla, o Heer, de ziel van uw dienaar, opdat hij voor de wereld gestorven zijnde in U leve en door uw oneindige barmhartigheid vergiffenis verwerve van al wat hij uit menschelijke krankheid heeft misdreven.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

*De Familiën MINCKE, DEVENTER,
HAESERYN, DE CLERCQ en VAN
HASSELT,*

Gevoelig aan Uw bliken van deelneming in hun rouw, bieden U hun innigsten dank.