

De dood van de rechtvaardigen is kostbaar in de ogen van God,



Gedenk in uw gebeden de ziel

van **Mijnheer**

KAMIEL MINCKE

weduwnaar van **Mevrouw**

EMMA VAN MAELDERGEM

geboren te Oubraker de 24 April 1871 en er godvruchtig overleden de 16 Mei 1949.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



De wijsheid is bij de bejaarde mensen te vinden, en de voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Maar de hoogste wijsheid en macht zijn bij God
(Job, XII 12-13)

Lang was zijn leven, lang was zijn lijden. Maar door dit leven en door dit lijden wist hij zich Gods welbehagen te verwerven. Hij was een openhartig en overtuigd christen, achtte de goddelijke waarheden en beminde de H. Kerk van Christus.

In heilig geduld verdroeg hij de pijnlijke kwaal die zijn laatste dagen beproefde, en aan God volkomen onderworpen, offerde hij in stille gelatenheid zijn smarten aan den Heer.

Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten, heb dank voor de liederijke zorgen met dewelke gij mij hebt omringd. Weest mijner indachtig, gedenkt mij in uw gebeden, Wil niet verder treuren om mijn heengaan, een wederzien komt eens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, verleen zijn ziel de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

De kinderen en kleinkinderen van Kamiel MINCKE-VAN
MAELDERGEM :

De Familie's MINCKE-VAN MAELDERGEM :

BEDANKEN.