

« Niet mijn wil, maar U wil geschiede ».

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

KAMIEL, ULMERE MINCKE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DEKONINCK

geboren te Oprakel, op 19 oktober 1911 en
godvruchtig overleden te (Op)brakel, op 15 juni
1979, gesterkt met de Heilige Sacramenten.

Oudstrijder 1940-1945



**De families MINCKE, DEKONINCK,
DUSONG en VAN DER BRUGGEN,**

danken U voor uw christelijke deelneming.

De namis : zondag 1 juli 1979 om 10 uur.

Drukk. De Vos

Het leven eindigt niet met de dood. Maar dit stelt vele vraagtekens, waarvoor het geloof, de hoop en de liefde tot God de oplossing is. De menswording van Christus, de zoon van God, zijn leven, dood, verrijzenis en zijn verheerlijking in de hemel is er een ontgensprekelijk bewijs van. In deze kontekst moet men het leven van deze man zien. Anders is dit leven niet te rechtvaardigen en is het geloof in de rechtvaardigheid en Liefde in God onzin.

Deze langdurige zieke, die lichamenlijk totaal was uitgeput, maar er geestelijk te bewonderenswaardiger op was. Nooit heeft hij geklaagd, steeds was hij vol hoop ; maar Gods wil was de zijne. De goede zorgen die hij kreeg, die hij zo nodig had, gaf hij veelvoudig terug door zijn liefde en dankbaarheid. Zo maakte hij zijn gezin leefbaar en gelukkig. Zijn leven kan dienen als een voorbeeld, voor de decadente en levensafbrekende ideeën en methoden die onze maatschappij trachten af te takelen. Doch dat wist hij niet, zijn geloof was eenvoudig, toch diep, dat hij medegekregen had van zijn ouders. Reeds vroeg heeft hij zich ingezet en meer dan vijftig jaar om de kerkelijke diensten trouw op te luisteren met zijn zang en goeie diensten. Het leven van deze man, die ons vader is, kan ik niet schoonder typeren als in deze zin : «Vader, U bent nu weg van ons, maar gij blijft steeds in onze nabijheid.

Dierbare echtgenote, dank voor u volle toewijding en trouwe zorgen, tijdens mijn leven en vooral tijdens mijn langdurige ziekte en in de Heer vindt u de volle troost en sterkte. Mijn dierbare kinderen, dank voor uw voorbeeldig gedrag, waardoor u mij veel vreugde hebt gegeven. Beste familie en vrienden, dank voor uw vriendschap en genegenheid en blijven wij met elkaar verbonden met een vroom gebed.