

Gods liefde is eindeloos, die alle leven schiep,
en elk verwekken zal die ooit ontsiep. G.G.

†

In 's Heren vrede ruste de ziel
van Mevrouw

Maria MINCKE

geboren te Oprakel op 5 december 1876 en er
zachtjes in de Heer ontslapen op 30 juni 1968,
versterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Ze was lid van de Confrerie van het H. Hart.

Wat had ik hier op aarde nog te verlangen buiten U, o mijn God! Mijn levenskrachten, door de hoge ouderdom zijn uitgeput... Mijn vele dagen zijn als rook vervlogen... Alles gaat hier zo vlug voorbij. Mijn leven en mijn heil, dat ik uit uw gezegende handen ontving, gaat heden naar U terug.

Zij kon roemen op een aantal jaren, zoals er maar weinigen ten deel valt. Zij heeft gewerkt zolang ze kon, de laatste jaren vertoonden zich de gebreken van de oude dag en was niet meer in staat om de goddelijke diensten bij te wonen, thuis vulde zij die leemte aan met regelmatig de H. Sakramenten te ontvangen.

Op het laatste zagen we haar stilaan wegsliuimeren, rustig en kalm, gelaten en tevreden, overtuigd als ze was, dat ze bij God een genadig oordeel zou vinden.

Beste familieleden en gij allen die me met bewonderenswaardige goedheid en geduld hebt verpleegd, geholpen en vertroost, nooit genoeg kan ik er U voor bedanken. Ik heb U geleerd met een gulle glimlach en zonder één klacht het leven te aanvaarden en de lasten ervan te dragen in volle onderwerping aan Gods H. Wil. Bidden en werken was mijn leuze. Leeft volgens uw geloof en bidt voor mij.

Eerwaarde Zuster van het Wit-Gele Kruis, uw
liefdevolle zorgen en werk van barmhartigheid
zijn een parel aan uw kroon. God vergelde het U.
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

De families MINCKE, GIJSELINCK, D'HAENZE,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.