

Voor hen die leven naar Gods Wil is sterven het teken dat zij uitgenodigd worden naar het eeuwig geluk.

†

Dankbare gedachtenis aan Mevrouw

Maria, Rufina MINCKE

weduwe van René Vandergeynst,

geboren te Parike op 28 oktober 1891 en er godvruchtig overleden op 18 augustus 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zoals ze geleefd heeft, zo is deze vrouw naar de Heer teruggegaan : kalm en gelaten ; in overgave aan haar Schepper.

Werkzaam waren haar handen ; tot in haar hoge ouderdom was zij voor haar gezin dienstbaar. Maar minzaam was ook haar hart. Ook dan wanneer het niet meer kon met vriendelijke woorden, had zij voor ieder die bij haar kwam een vriendelijke lach : enerzijds een teken van genegenheid of dankbaarheid voor haar kinderen, kleinkinderen of geliefden ; maar anderzijds wellicht ook een teken van haar gerust gemoed omwille van haar

groot vertrouwen op Gods Voorzienigheid.

Dikwijls heeft zij in het weesgegroet Maria om bescherming gevraagd « nu en in het uur van de dood ».

Nu zal haar Hemelmoeder haar met de engelen en heiligen geleiden tot bij haar Goddelijke Zoon.

Lieve kinderen en kleinkinderen, bij mijn heengaan dank ik U om uw liefdevolle zorgen die mij in mijn oude dag zo gelukkig maakten. Vergeet mij niet in uw gebeden ; zo blijven wij in gedachten bij mekaar tot wij elkaar eens wederzien in de hemel.

De families Mincke, Vandergeynst, Van Cauwenberge, Surdiacourt zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek