



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Marie-Josée MINCKE

weduwe van de heer
Julien VAN MAELDERGEM

Geboren te Oprakel op 5 juli 1912
en godvruchtig overleden in het
rusthuis Sint-Ursmarus te Zegelsem
op 30 oktober 2003,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op zondag 30 november 2003
om 9 uur in de parochiekerk te Oprakel.

Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, danken u voor uw
aanwezigheid en blijken van medeleven.

Er zijn vandaag
en in dit uur
geen woorden nodig,
slechts gedachten
aan hoe zij was
en wat zij zei,
hoe zij zou doen
en wat zij t' liefste wilde,
hoe zij genieten kon
verdrietig zijn, dat ook.
Wij hebben haar gekend,
geacht, van haar gehouden,
we waren mensen, zij en wij,
we hadden woorden soms
en onze wegen liepen
niet immer parallel,
veel minder zeker
dan w' allemaal graag wilden.

Wat blijft en blijven zal
is de herinnering.
De warmte daarvan
zal ons troosten, vandaag,
morgen, alle dagen
tot in de verre toekomst.