

Haar leven was een gave,
haar werk een opgave,
haar dood een stille teruggave...



In een hoopvol uitzien naar de wederkomst
van de Heer, zijn wij in gebed verenigd bij
het afsterven van

MEVROUW

Marie, Victorine MINCKE

echtgenote van de Heer
Georges DE NORRE,

geboren te Zarlardinghe op 12 april 1896 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Oprakel op 12 augustus 1976,
versterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

— — — — —
Rustig, gelaten, in volle vertrouwen op de
Heer, is de dierbare overledene naar het
hemels Vaderhuis teruggekeerd.

Deze eigenschappen, die zij van den goeden
huize had meegekregen, hebben haar ganse
leven gekenmerkt en getooid : zij was in
de ware zin van het woord, een ingoede
vrouw en moeder, eenvoudig en deugdzaam.
Zij heeft haar levenstocht bewandeld in of-
fervaardige liefde, zorg en toewijding voor
haar gezin. Naast God, die zij in vroomheid
en diep geloof diende, lagen haar man, kin-
deren en kleinkinderen haar nauw aan het

hart om keer op keer met hen alle lief en
leed te delen. Gelouterd en ondermijnd door
een langdurige ziekte, kwam zij los van alle
aardse bekommernis en is zij de dood tege-
moet gegaan met het vaste geloof en ver-
touwen dat uiteindelijk de blijvende thuis is
bij de Heer.

Beste echtgenoot, mijn heengaan is voor
u een zware beproeving. Dank voor de liefde
die ge me altijd gegeven hebt. Mochten we
één en sterk blijven door het gebed.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, u ook
dank ik voor uw liefdevolle attenties. De
Heer zegene en beware u allen.

Beste familieleden en vrienden van de Der-
de Leeftijd, maar vooral mijn inwonende
zuster die mij zoveel hebt bijgestaan en ge-
holpen tijdens mijn ziekte, dank ik voor de
genegenheid. Schenkt mij ook allen een vu-
rij gebed.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

De families MINCKE, DE NORRE,
VAN CAUWENBERGHE, DE LANGHE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel