

Moeder, ik dank U die mij licht en lucht
de dageraad, het leven...

U dank ik die niets hebt geducht
om mij het al te geven.

(L. Reypens)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Marie Zoë Mincke

weduwe van Mijnheer

Emiel Van den Driessche

geboren te Elst op 20 november 1894 en overleden
te Michelbeke op 25 januari 1967, voorzien van de
Sakramenten der stervenden.

Wij zouden ons haast gaan gelukkig achten, dat
ons moedertje niet beseftte waar zij aan toe was.
Nochtans dit niet beseffen van haar eigen toestand
was een zo pijnlijke zaak voor hen die haar lief
hadden, Steeds maar een beetje minder helder,
minder mens, minder moeder troffen wij haar aan,
tenslotte is zij aan dit geniepig verschrompelen van
geest en lichaam ten onder gegaan.

In al onze onmacht om haar te helpen bij haar
langdurig sterven, bij haar hulpeloosheid, was zij
toch nog bij ons. De last die zij ons op de schou-
ders legde was weliswaar zwaar, doch zwaarder
nog zal de last zijn van hare afwezigheid, van te
moeten leven zonder haar. Aan wie kan een kind
beter de goedheid van zijn hart besteden dan aan
zijn eigen moeder?

Onze zorgen zijn een lang gebed voor u geweest
moeder, en nimmer is het ons te veel geweest u te
eren in uw oude dag, weleer hebt ook gij ons op
de handen gedragen. Nu nog bidden wij: Heer,
het is goed zo. Het is altijd goed geweest.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik weet dat
gij graag mij hulp en bijstand hebt geboden, daar-
om ook weet ik dat gij mij niet zult vergeten, dat
gij uw herinnering aan mij zult kruiden met gebed.
Dit is mijn innigste voldoening, mocht gij steeds in
liefdevolle toewijding voor elkaar diezelfde voldoe-
ning smaken.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij.

†

De families MINCKE,
VAN DEN DRIESSCHE,
DE VLEESCHOUWER,
HAUSTRÆTE

DANKEN innig om uw gebeden
en om uw bliken van deelneming.

Uitg. Mw L. De Vleeschouwer Michelbeke