

Ons oud moederken is naar de hemel.
Het deert ons haar te moeten missen.

Wil in uw vrome gebeden gedenken
de ziel van **MEVROUW**

Marie, Zoë MINCKE

weduwe van de Heer

Gaston SPITAELS

geboren op 18 september 1897 te Everbeek
en onverwachts in de Heer ontslapen te Brakel
op 25 december 1989, gezalfd « in extremis »
met de HH. Sakramenten der zieken.

Op Kerstmis, het feest van de menswording,
werd moeder door de Heer uitgenodigd tot
Gods heerlijk licht, om er met de heiligen
de eeuwige vreugde te delen. Noch de kunst
van het urgentieteam, noch de offervaardigheid
van haar kleinkinderen konden haar de dood
ontrukken.

Hier eindigt het leven van een goede vrouw.
Het stil en eenvoudig leven van een diepge-
lovig mens. Zij gaf het beste; zij schonk het
edelste wat een moederhart offeren kon, vooral
aan haar achterkleinkinderen, waarover zij zo
graag sprak.

Lieve moeder,

voor elk moment
waarop je ons hebt blijgemaakt,
voor elk verdriet
waarvan je ons hebt vrijgemaakt,
voor elke keer
dat je ons vrouwen zocht,
voor elke schakel
die ons nauwer binden mocht,
voor elke gunst
waarvoor je stil gebeden hebt,

voor al de moed
waarmee je geleden hebt,
voor al
wat je ons geschonken hebt,
voor elke lach
die je ons gegeven hebt,

zeggen wij je dank.

Wij danken de Heer omdat onze goede moe-
der zo lang bij ons is mogen blijven, in stille
eenvoud maar met grote blijmoedigheid en een
sterk optimisme. Nu begrijpen we pas goed
de woorden van Jezus tot Sint-Jan onder het
kruis: « Jan, zie daar uw moeder ».

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, uw
hartelijke genegenheid en toewijding waren
immers voor mij een bron van diepe vreugde
en ware troost. Bewaar mijne gedachtenis,
trouw en vroom in uw hart, want met vader
ben ik nu samen in een leven waar gij nu
slechts kunt van dromen.

Mijn dierbare achterkleinkinderen die mij nu
zult moeten missen, en aan wie ik mij gans
geschonken heb. Geef mij, als ge groot zult
zijn, ook iets van het vele dat ge van mij
gekregen hebt: « een gebedje ».

Dierbare zusters en familieleden, onver-
wachts verliet ik U. Aanvaardt Gods heilige
wil en bidt voor mij. Mijn heengaan is geen
afscheid, want in geloof en gebed vinden we
elkander weer.

†

De families MINCKE, SPITAELS,

MINCKE en VAN LIERDE,

DANKEN U voor uw blijken van medeleven
en christelijke deelname in hun rouw.

Uitgeverij b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24
Begrafenisond. b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49