

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

NATHALIE MINCKE

geboren te Zegelsem, op 26 Augustus 1871
en er godvruchtig overleden, op 15 Mei 1951
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

De duurzame overledene was een voorbeeldige, diepgelovige vrouw. Zij bezat een diepe godsdienstkennis, verkregen veel meer door een bovennatuurlijke verlichting en door ingeving van de H. Geest dan door een natuurlijke verworvenheid of geleerdheid. Haar godsdienst was er een van gedurige beoefening: zij leidde een leven van gebed, zij beoefende de naastenliefde, was voorbeeldig trouw in haar dienst en wist in stilte, zonder uiterlijke praal of vertoon, noodlijdenden bij te staan en behoeftigen, zelfs geldelijk, te helpen. Voor God en haar evenmensens maakte zij haar leven aangenaam en verdienstelijk.

Duurbare Familie en vooral duurzame Zuster, ik dank U voor al uw genegenheid en uw zorgen waarmee gij mijn leven aangenaam en mijn lijden veel lichter hebt gemaakt. Laten wij, nu wij hier gescheiden zijn, elkander terugvinden in het gebed.

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De vier akten.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

De Familiën MINCKE en DONCKERWOLCKE,

BEDANKEN.