

De mensch en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe, noch waar, de felle dood
hem in den weg zal springen.

G.G.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
wijlen de Heer

PIERRE MINCKE

weduwnaar van Mevrouw

FLORA DELPLANQUE

Geboren te Everbeek, de 4 Juni 1901,
en er godvruchtig overleden de 28 April 1950.
Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De dood is geen deur die gesloten wordt,
maar een deur die opengaat.

En voor een eerlijk en godvrezend man
als hij die ons nu verliet, gaat die deur
open naar het licht en de glorie van het
Aanschijn van God.

De dood was voor onze vriend wel on-
verwacht, maar niet onvoorbereid. Al de
dagen van zijn rechtschapen leven waren
de beste voorbereiding op zijn intrrede in de
eeuwigheid.

Hij heeft de lasten en bekommernissen
ener langdurige ziekte met christelijke ge-
latenheid gedragen, en de Goede God zal
zijn ziel in het Paradijs der eeuwige geluk-
zaligheid opnemen.

Duurbare familieleden en vrienden, God
heeft mij geroepen, zijn H. Wil zij gebenedijd.

Hebt dank voor de tedere zorgen, waar-
door gij mijn menselijk lijden oneindig ver-
zacht hebt. Ik blijf over U waken en voor
U bidden.

Bidt voor mij, en tot weerziens in de
eeuwige blijdschap des Hemels.

De 4 akten voor de zielerust (7 j. en 7 q. afl.)

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke
deelneming en gebeden, betoond bij het
afsterven van Mijnheer

PIERRE MINCKE

bieden wij U onze oprechte dank.

*De Familien MINCKE, MINCKE, DEL-
PLANQUE en GEVAERT.*

Dr. De Ruyver-De Ruyver. Nederbrakel.