



Bid voor de ziel van
DE HEER

REMI, JOZEF MINCKE

zoon van wijlen

de heer **Richard en mevrouw**
Elodie JANSSENS

geboren te St. Kornelis-Horebeke de 5 december 1904 en godvruchtig overleden de 15 februari 1975 te Oudenaarde, gesterkt door de sacramenten der zieken.

—
Lastig was ook zijn kruisweg, doch zijn geduldig lijden zal hem ten goede aange-rekend worden.

Vrij plots is daar nu een einde aan ge-komen: God, in zijn souvereiniteit, be-schikt over elk mensenleven. Daàrom doen wij er goed aan steeds zò te leven zoals wij wensn bevonden te worden in het uur van de dood.

Heer, Gij weet dat zijn levensweg ook door duisternis en beproeving is gegaan, en hoe wij als christenen daar telkens trach-ten aan te beantwoorden door gelovige on-derwerping; want zo kan het lijden een bron zijn van grote verdiensten en een mid-del tot uitboeting van onze vele zonden. Laat daarom onze dierbare overledene nu overgaan naar het eeuwig Leven: dat dur-ven wij U vragen, steunend op uwe on-eindige barmhartigheid.

Dierbare familieleden, goede vrienden, die mij met zorgzame toewijding hebt bij-gestaan, vergeet mij niet in het gebed!

**Voor uw bliken van deelneming
danken U:**

De Heer en Mevrouw Lucien MINCKE-BAERT, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Omer MINCKE-BAUWENS en zoon,

Mevrouw Weduwe René MINCKE-D'HAE-YER, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Remi ODEVAERT-MINCKE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Richard D'HONDT-MINCKE, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Cyriel DONKER-WOLKE-MINCKE, kinderen en kleinkin-deren,

De Heer en Mevrouw Julien VAN DER DONCKT-MINCKE, kinderen en kleinkind
Mevrouw Maria FLAMEE,

De families MINCKE-VAN DE WALLE en
JANSSENS-DE TEMMERMAN.

—
Drukkerij Vandeveldte, Oudenaarde