

Wij moeten langs den weg van pijnlijke beproevingen het rijk Gods ingaan.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

RENÉ MINCKE

Echtgenoot van Mevrouw

MARCELLA DE CUBBER

Geboren te Zegelsem den 7 Februari 1895, en aldaar godvruchtig overleden den 3 Juni 1947.

Voorzien van het H. Oliesel.



Helaas ! welke slag heeft ons getroffen, de vreugde is uit ons hart verdwenen, de droefheid is in onze ziel gekomen op het oogenblik dat we meenden nog vele jaren voor 't geluk van vrouw en kinderen te moeten leven.

De Heer had in zijn hart de schatten zijner goedheid gestort. - Hij was een ware kristen, een verkleefde echtgenoot en een voorbeeldige vader. — Van allen kwaden weg hield hij den voet terug; onrecht, haat en nijd verfoeide hij; al zijn geluk bestond in den Heer te dienen, en buiten het gewoel van de wereld, te werken en te leven voor vrouw en voor kroost.

Beminde Echtgenoot, het valt mij hard u te moeten verlaten en dit op het tijdstip waarop ons huisgezin mijne zorgen nog zoo noodig heeft : ween niet .. 't is Gods wil... in den Hemel blijf ik u voort beminnen.

En gij mijne lieve Kinderen : zonder vader, zonder steun, wat gaat er van u geworden ? Moge de Heer nu uw vertrooster, uw sterkte en uw beschermer zijn. Groeit op in deugd, vergeet mijne lessen en voorbeelden niet en weest gij eens de troost en het geluk uwer goede moeder. Gij allen die mij hebt gekend en bemind, helpt mij nu door uwe vrome gebeden.

H. H. Harten van Jezus en Maria ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.



Om uw bliken van genegenheid

en Uw gebeden, danken U van

harte

Mevrouw René MINCKE, geboren

Marcella DE CUBBER ;

Mejuffer Christiane MINCKE ;

Mijnheer Gaston MINCKE ;

Mijnheer Louis MINCKE ;

De Familiën MINCKE, DE COOMAN,

DE CUBBER en LOBERT.

Dr. kwerk Van Nederveelde, Elst