

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe, noch waar de dood
hem in de weg zal springen.

(Guido Gezelle)



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Richard MINCKE

zoon van wijlen Prudent en Ida VANHAESEVELDE

geboren te Oubrakerl op 13 augustus 1948
en overleden te Maarkedal op 21 mei 1997,
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis».

Wie 's avonds gaat slapen, heeft niet de loop
van de nacht in handen. Het leven is als de zon,
het beschrijft een hele boog.

Op een welbepaalde dag begint het leven te
dalen, maar dat die nacht van sterven voor he-
den was, daar had hij heus niet aan gedacht.

Hoe broos is het geluk hier op aarde. Giste-
ren was er nog de gezelligheid van het samen-
zijn, vandaag is er de harde werkelijkheid van
een gebroken geluk. Wij nemen heden afscheid
van dit korte leven, met een hart vol droefheid en

met een geloof in het eeuwig leven.

Moge al het goede dat onze dierbare overle-
dene Richard in zijn leven heeft gedaan, en al de
beproevingen, welke hij heeft gedragen, hem
strekke tot vergiffenis van zijn zonden en tot
onderpand van het eeuwig leven.

Mijn beste familieleden en vrienden, mijn
heengaan is vrij onverwacht. Veel heb ik niet
meer kunnen zeggen. Ik dank U allen voor de
gezelligheid en het samen-zijn. Blijf mij gedenken
in uw gebeden.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Michel en Lucie MINCKE-VERHOOST en kinderen,
Georges en Cyrilla(†) VANMALDERGHEM-
VANHAESEVELDE, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen,

De families MINCKE-VANHAESEVELDE,

***danken U oprecht voor de blijken
van medeleven en gebed.***

Namis in de parochiekerk St.-Pieter te Schorisse
op zondag 22 juni 1997 om 10 uur

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.