

O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik !
(Navolging van Christus).

GEDENKT IN UW GELOVIG GEBED
DE HEER

Robert, Jules MINCKE

echtgenoot van Mevrouw
Clara VANDENBERGHE

geboren te Zarlardingne - Geraardsbergen
op 25 december 1923
en godvruchtig overleden in de kliniek der
Zusters van Barmhartigheid te Ronse
op 10 mei 1988,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

In elk kristelijk afsterven voltrekt zich het
Paasmysterie als overgang naar het aardse
bestaan, langs de donkere tunnel van beproe-
ving en dood naar het stralend licht van een
gelukkig en eeuwig leven...

In de beste jaren van zijn leven, heeft
Robert, met moed en vertrouwen door onver-
moebare ijver en werkzaamheid, zich ingezet
voor vrouw en kinderen, met te gaan werken
in de mijnen, zoals zovelen uit onze streek,
om de kost te verdienen. Jarenlang werd hij
beproeft door ziekte en ondermijnd door
beproevingen allerhande, die hem vroegtijdig
naar het graf hebben gebracht. Moge de
Heer hem barmhartig zijn en hem opnemen
bij allen die ons zijn voorafgegaan.

Danken wij U, God en de verzezen Heer,
in deze dagen, ten hemel opgevaren dat Gij
U welwillend hebt neergebogen over ons

schamele mensheid. Zonder U heeft ons
bestaan geen zin en toekomst. Gelukkig die
mensen die in dit kort, vergankelijk en aards
bestaan, door een godsdienstig leven zich
voorbereiden op de beslissende ontmoeting
met God.

Hebt dank, Clara, voor alle wel en wee dat
we samen gedeeld hebben, voor uw werk en
zorgen voor ons kroostrijk gezin in moeilijke
omstandigheden, voor uw hulp en toewijding
in mijn ziekte. Een speciaal woord van
dank en erkentelijkheid voor Denise en vooral
Jacqueline, die me dag en nacht heeft bijge-
staan in mijn ziekte, en wat ze voor hun
moeder gedaan hebben. Tracht nu samen
eensgezind te blijven, uw moeder te steunen
voor al wat ze voor u gedaan en doorstaan
heeft voor uw aller welzijn. Blijft me dankbaar
gedenken in uw gebeden.

Alle bloedverwanten en kennissen, allen dank
voor uw medeleven in mijn beproeving en
rouw.

Barmhartige God, geeft hem eeuwige vrede
en rust !

NAMIS in de Sint-Martinuskerk te Oprakel,
op vrijdag 3 juni 1988 om 18 u. 30.

†

De families MINCKE, PIETERAERENS,
VANDENBERGHE en COUPILLIE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 45