

†

Nu mag zij schoon en rustig slapen en alle zorgen zijn voorbij : de pijn, gezel van zoveel dagen, het kruis dat zij zolang moest dragen bloeit bij de Heer als bloemen blij. (L.V.)

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Simonne, Madeleine, Clemence MINCKE

weduwe van **Robert VAN DEN ABEELE,**

geboren te Opbrakel op 2 december 1916
en overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 23 juli 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.
Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

Nu wij onze geliefde moeder rouwend maar gelovig begeleiden naar haar laatste rustplaats, komen wij God met hoopvolle gezangen en gebeden van de kerk smeken voor haar zielerust in de vrede en de vreugde van hierboven.

Wij zijn bedroefd maar God ook dankbaar een goede moeder hier op aarde gehad te hebben. Zij was een gelovig en kristelijk mens die een grote liefde had voor haar kinderen en vooral haar kleinkinderen. Op zeer jonge leeftijd heeft zij ook haar pleegzoon bij zich opgenomen. Als

een moeder heeft zij hem bijgestaan en opgevoed naar zijn volwassenheid. Zij was vrijgevig en gedienschtig. Zo is op haar de tekst toepasselijk van Sint-Paulus : « Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf ».

Moge al het goede dat deze overledene heeft gedaan en alle beproevingen die zij heeft doorstaan, haar strekke tot vergiffenis van haar zonden en het eeuwige leven verwerven.

Tegenover dit pijnlijk mysterie van de dood is slechts een blijvende troost : het geloof in de eeuwige beloning en het betrouwen op Gods Vaderlijke goedheid. Hij zal ons ook in tegenwoordigheid niet in de steek laten.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familie en allen die mij dierbaar waren, mijn taak is volbracht. Ik heb gewillig volbracht alles wat God mij te lijden en te doen heeft opgelegd.

Mijn beste dank voor uw wederliefde en uw zorg. Blijf mekaar helpen en bijstaan. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Cornelius, Patroon van onze parochie,
bid voor haar.

De families

MINCKE, VAN DEN ABEELE, GIJSELINCK,
danken U voor de blijken van deelneming.

Namis : zondag 11 september 1988 om 9 uur.

Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel