

Hoe goed en barmhartig is de Heer voor dezen
die hem vrezen ! Ps. 71



BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

SYLVIE MINCKE

weduwe van Petrus Van Wymeersch

Geboren te Everbeek de 31 December 1867 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 27 November 1953.

Versterkt door de H.H. Sacr. der stervenden.
Zij was lid van de Confrerie van de H. Barbara
en van de Derde Orde van St. Franciscus.

Zij was een diep godvrezende vrouw en daar-
om was ze oprecht gelukkig in haar lang leven
en in het uur van haar dood werd zij begenadigd
met een benijdenswaardige gerustheid van ge-
weten. De hoge ouderdom is een erekroon op de
weg der rechtschapenheid !

Gans haar lang leven was zij een voorbeeld
van kristelijk leven : nauwgezet vervulde zij al
haar plichten tegenover God, de H. Kerk en de
naaste. De vrees des Heren prentte zij in het
hart van al dezen die in haar omgeving leefden.
Wat gij én geleerd én ontvangen én gezien én
gehoord hebt bij mij, beoefent dat en de God
van Vrede zal met U zijn, zo mocht zij de H. Apos-
tel naspreken tot al dezen die haar omringden.

Duurbare bloedverwanten, vaart allen wel.
Gij vooral mijn goede familieleden die mij
zo edelmoedig hebt opgenomen en verz-
orgd, U bedank ik in 't bijzonder. Ik kan het U
niet weergeven maar ik bid God dat hij U er
om belone met U in uw huisgezin te zegenen.
Tot weerziens in de hemel en bidt voor mij !

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De 4 akten a.u.b.



De familiën MINCKE en VAN WY-
MEERSCH ;

Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.