

Zalig zijn zij die in den Heer ontslapen.
Boek der openb.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijaheer

VICTOR MINCKE

weduwnaar van Mevrouw

Emèrence COSYNS

geboren te Everbeek, den 5 Mei 1876 en er
overleden den 20 December 1948.
Voorzien van de HH. Sacramenten.

Hij verachtte niemand, hij deed niemand ongelijk ;
hij kende noch achterklap, noch lastertaal, en uit liefde
tot God nam hij vermaak in eenieder dienst te doen.
H. Bern.

Het licht uws aanschijns, o Heer, is over mij ver-
schenen : gij hebt vreugde aan mijn hart gegeven : ik zal
in vreugde rusten ; want gij, o Heer, hebt mij in veilig-
heid gesteld. Ps. 4

Hij aanzag de dood met de zoete rust en de
vaste hoop, die komen uit een goed en zuiver gewe-
ten, en hij bleef vertrouwend in Jezus. Maria, Jozef.
H. Hier.

Duurbare familieleden, hoe moet ik u bedanken
voor al uw goede zorgen en voor uw werken van barm-
hartigheid te mijner opzichte, God zelf zal u beloonen. !

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
7 j. 7 q. afl.

Everbeek, Druk Depessemier

Een milde troost waren ons Uw bliken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van hem die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U.

De Familiën

MINCKE, COSYNS, DEWEZE,
en BOUCHAIN.