

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

## Adolf MINNAERT

weduwnaar van Mevrouw

**Marie-Celina PRAET**

Geboren te Nederbrakel, de 10 november 1877 en

overleden te Nederbrakel, de 30 november 1959.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Bidden we voor de duurzame overledene : O God, aan wien het eigen is altijd genadig te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, die Gij heden uit deze wereld hebt doen scheiden, dat Gij haar niet wilt overleveren in de handen van de vijand, noch haar ten einde toe vergeten, maar ze door uw heilige Engelen doet ontvangen en tot het hemels vaderland geleiden ; opdat zij, daar ze in U gehoopt heeft, de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitte.

(Oratie van begrafenismis)

De duurzame overledene is steeds een stil, vroom en plichtbewust man geweest. Zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot en vader heeft hij gedragen op een manier, waarvoor God de schoonste beloning toekent in de hemel. Wie zijn plicht doet als ijverige vader, mag rekenen op een schone oude dag. Die is hem zeker te beurt gevallen. De dood is hem werkelijk komen halen als een dief in de nacht. Hij is heengegaan en zijn gelaat was de uitdrukking van vrede en gerustheid.

Duurbare kinderen, familieleden, troost U, ook al is mijn heengaan zo plots geschied. Mijn levenstaak was af. Mij bleef alleen Gods beloning in de hemel te wachten. Ik dank U allen voor de zeer goede zorgen en dankbare liefde waarmee gij mijn oude dag hebt verblijd. Blijft mij indachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

(300 dagen afl.)

Mijnheer Hubert MINNAERT;

Mejuffer Irma MINNAERT;

Mijnheer en Mevrouw Clément PIETERS-MINNAERT en kinderen;

De familiën MINNAERT, PRAET, DE CUBBER en VAN NEDERVELDE.

*Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke en  
innige deelneming hen betoond.*

Drukk. FLANDRIA (A. Roelndt) Munkzwalm Tel. 490.99