

*Niemand leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur MINNAERT

weduwnaar van Martha DE TEMMERMAN

geboren te Michelbeke op 8 augustus 1919
en overleden in het A. Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 23 augustus 1997,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945.

De families

MINNAERT - DE TEMMERMAN
HOEBEKE - ROMEYNS
danken U om uw meelevens en gebed.

Namis op vrijdag 26 september 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Gelukkig de mens die zich elke dag
klaar houdt voor de komst van de Heer.
Gelukkig wie tracht te leven
zoals hij wenst gevonden te worden
op het uur van de dood.

Arthur was een goed mens,
eenvoudig, vriendelijk en oprecht.
Vol toewijding voor het goede,
met respect voor alle medemensen,
volkse vriend van velen.
Gelovig christen, zonder veel vertoon,
maar trouw aan zijn opvoeding.
Blijmoedig en opgeruimd
heeft hij zich van zijn taak gekweten.
Zijn levenslange werkzaamheid,
zijn liefdevolle zorg voor
vrouw, kinderen en kleinkinderen,
blijven onuitwisbaar in ons hart bewaard.

*Dierbare kinderen en kleinkinderen,
gij weet hoe dankbaar ik blijf
om uw waken en uw bidden,
om uw liefde en uw zorg.
Laat ons nu ook over de dood heen
met elkaar verenigd blijven.*

Heer God,
wij vertrouwen U onze lieve dode toe.
Wij zijn U dankbaar voor al het goede
dat Gij ons door vader
en grootvader gegeven hebt.
Beloon hem nu met een heerlijk leven
en met eeuwige vrede.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.