



In Gods Vaderhanden en in uw vrome
gebeden bevelen wij aan de ziel

van Mijnheer

Daniël MINNAERT

Echtgenoot van Mevrouw

Margariet PIEIJNS

Rustend Stationchef.

geboren te Nederbrakel op 9 februari 1899 en
godvruchtig overleden te Erwetegem
op 26 november 1958,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Vader, nu ge zo vlug van ons zijt heengegaan,
nu voelen we des te dieper hoeveel wij van U
hielden. Hoe hard kan toch het leven zijn en hoe
ondoordringbaar de gehetmen van Gods welwillen-
de voorzienigheid. Vader, wij hebben U altijd
gekend als een rustige eenvoudige werker, die
plichtsgetrouw uw dagelijkse taak volbracht.

Steeds vol kommer en zorg voor uw gezin,
hebt gij niet alleen de gaven van uw hart maar
ook de krachten van uw lichaam ten dienste ge-
steld van hen die het voorwerp van uw liefde
waren. Vader wij zijn fier op U en danken U voor
de zorgende liefde waarmee gij ons steeds hebt
omringd. De ziekte echter heeft plots uw krachten
ondermijnd en U tenslotte aan ons ontnomen. Uw
taak op deze aarde is volbracht, De hemelse Vader
komt U nu uitnodigen tot de eeuwige rust en be-
loning want uw te korte leven was rijk aan verdien-
ste.

Liefste echtgenote, we mogen het zeggen in ons
kraaknette woning waren we zo gelukkig samen,
doch het heeft niet lang mogen zijn, heb toch dank
voor al uw zorg en ongeëvenaarde toewijding.
Troost U en houd U sterk voor de kinderen.

Mijn beste kinderen bewaart het voorbeeld van
uw werkzame vader, houdt veel van mekaar, blijft
goed en weest een troost en steun voor moeder.
Gij vooral, mijn jongen Michaël, die nog uw toe-
komst moet maken de enige manier om in het leven
te slagen: wees streng over uzelf maar mild voor
de anderen.

Dierbare familie en vrienden, gij allen die mij
hebt gekend en met uw goedheid hebt omgeven,
weest verzekerd van mijn voorspraak bij de Al-
machtige.

Bid de 4 akten.

R. I. P.



Mevrouw Daniël MINNAERT
geboren Margariet PIEIJNS,
Mr & Mw Roger MINNAERT-DE SMET en kind,
Mr & Mw Michel D'HOSE-MINNAERT,
Jonge Heer Michaël MINNAERT,
De familiën MINNAERT, DERUYVER, PIEIJNS,
en MOREELS

DANKEN U voor uwe deelneming.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem