

" Ik ben de Verrijzenis en het Leven ".

†

Gedenk in uw vrome gebeden de ziel van mevrouw

ELIANE MARIA MINNAERT

weduwe van de heer
ARMAND COSYNS

geboren te Heldegerm de 5 augustus 1938 en godvruchtig overleden na een smartelijk ongeval in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen de 9 juli 1976.

Het drukke en soms levensgevaarlijke verkeer heeft voor de zoveelste maal zijn zware tol geeist: het leven van een levenslustige moeder, een jonge weduwe, werd zo bruusk en ruw afgebroken... Familie, geburen en kennissen voelen zich diep geschokt en staan spraakloos als het noodlot zo hard om hen heen toeslaat, en stellen zich de vraag: waarom moest zij, die hier nog zo nodig was voor haar kinderen, nu al van ons afscheid nemen? Slechts een gelovig kristen mens kan hier een antwoord op geven. De Heer, die Meester is over leven en dood zegt ons dat het einde van dit aardse leven het begin is van een nieuw en eeuwig leven. Tot ons allen zegt Hij: " Weest bereid want de mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht ". Ofschoon het leven van Eliane zo kort was, toch

had zij ook goede gaven. Als een goede en bezorgde moeder heeft zij haar twee kinderen met grote liefde en diepe genegenheid omringd. Zij leefde eerder bescheiden en was steeds dankbaar voor een bewezen dienst. Nu haar leven zo plots is afgebroken kunnen we enkel de Heer vragen dat Hij voor haar een barmhartige Vader moge zijn en dat Hij haar opneemt in het eeuwige Vaderhuis.

Dierbare kinderen, een zwaarder offer kon de Heer u niet vragen. Ik heb van u geen afscheid kunnen nemen. Uw leven gaat verder, zonder vader, zonder moeder. Moge de Heer u zegenen en bijstaan en wees uw grootouders en opvoeders steeds dankbaar. Bid voor ons en wij blijven van hierboven over u waken.

Dierbare ouders en schoonvader. Uw droefheid is groot. De Heer weze uw vertrouwen en sterkte. Dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt en nu voor onze kinderen zult doen. Beste broer, schoonbroer, schoonzusters en familieleden, door het gebed blijven we met elkaar verenigd. Vaart wel en tot weerziens bij de vader.

De families

MINNAERT, BAEYENS, COSYNS,

danken voor uw gebeden en blijken van genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge