

Hij rust in vrêe, die t' allen stond
Zijn werk, als bée, ten hemel zond.
En, door zijn taak voor God verricht,
Verdiene mocht het eeuwig Licht.

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

GUIDO-FRANÇOIS MINNAERT

weduwnaar van Mevr. Irma De Smet,
echtgenoot van Mevrouw Martha Anckaert,

Lid van den Oud-Soldaten- en Oud-Strijdersbond 1914-18,

geboren te Mooregem den 7 Sept. 1881 en zachtjes
in den Heer ontslapen te Bevere-Oud. den 5 Dec. 1944,
voorzien v. de H.H. Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Nu deze diepbetreurde overledene is heengegaan,
denken we getroost en betrouwend op Gods woord:
«zalig de dooden die in den Heer sterven.»

Wie den dierbaren afgestorvene kende, prijst hem als
sterke steun van zijne echtgenoot, als voorbeeldige
goede vader, als noeste zorgver voor zijn gezin, als over-
tuigd christen, die gewetensvol al zijne plichten vervul-
de. Met stichtende gevoelens van godsvrucht & in volle
overgave aan Gods wil, heeft hij de smarten en pijnen
zijner ziekte, zonder de minste klacht om zijn geliefden
niet te doen lijden, geduldig verdragen, en gerust zijn
einde zien naderen. Hij stierf met de zalige en sterke
hoop, als trouwe dienaar van den Heer, 't eeuwig loon
te krijgen: wat 'n geluk voor hem, welk 'n troost voor
vrouw en kinderen.

Mijn teergeliefde echtgenoot, ik blijf u beminnen in
den Hemel, ween niet over mij, blijf de moedige sterke
vrouw uit 't Evangelie: vind uw troost in geloof en ge-
bed. En U, dierbare kinderen, laat ik als erfdeel mijne
gehechtheid aan 't heilig geloof en de liefde voor uwe
moeder; bemint en eerbiedigt haar. Blijf mijn woord en
voorbeeld indachtig. Bemint elkaar en bidt voor mij; ik
waak over U van uit den Hemel. Beminde broeders,
zusters, bloedverwanten en vrienden, toont mij uwe
genegenheid door een vurig gebed tot mijn zielerust.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(300 d. afl.)

Mevrouw Guido MINNAERT, geboren Martha ANCKAERT;

Mijnheer en Mevrouw Marcel SANTENS-LECOMPTÉ en kind Agnes;

Juffrouw Hilda MINNAERT;

Juffrouw Orpha MINNAERT;

Mevrouw W^e Oscar ANCKAERT-DE MEULEMEESTER;

De familie MINNAERT;

De familie ANCKAERT;

De familien DE SMET, DELBAERE, DE MEULEMEESTER en SANTENS,

*Bedanken U hartelijk, om de blijken van innige
deelname in den rouw, bij het afsterven van hun
teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, groot-
vader, broeder, schoonbroeder, oom en kozijn.*