

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen ;
zoals het de Heer behaagde, zo is het geschied ;
de naam des Heren zij gezegend. Job. 1, 21.

†

TOT ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

MARC MINNAERT

zoon van de Heer en Mevrouw
Michel en Maria VAN DAMME,

geboren te Opbrakel op 10 maart 1943 en ten gevolge
van een smartelijk ongeval overleden
te St.-Goriks-Oudenhove op 20 maart 1965.

Gezalfd met de H. Olie.

Rijkswachter in de Koninklijke School.

Opgeruimd kwam hij thuis om er, zoals steeds,
zijn week-end door te brengen in de gezellige fa-
miliekring en onder vrienden. Haastig zou hij voor-
eerst met zijn gekende gulhartigheid, na zijn lieve
moeder, die hij zo minde, «tot straks» toegewuifd
te hebben, nog een dienstbetoon verrichten. Helaas
het was zijn laatste schone daad.

Als door een onweerstaanbare macht tot het
noodlot gedreven, reed hij de dood in de armen ;
de onverbiddelijke, medogenloze zeis maaide het
schone wassend koren, voor ons altans, zo onrijp
voor de oogst.

Hij was een jongeling die vanaf zijn prille jeugd
zijn streven richtte naar een mooie toekomst. Met
een schoon en helder verstand, minzaam hart en
een vrolijk en opgewekt karakter, gepaard aan een
ridderlijke ziel, bereikte hij wat hij beoogde. Zijn
nog maar korte loopbaan bij de Rijkswacht bood
hem, dank zijn werklust, dienstbetoon en tuchtvol
gedrag, de mooiste dromen voor een prachtige toe-
komst. Helaas het mocht niet zijn.

Geen menselijk woord, geen menselijk gebaar kan
de diepe smart bij die zware beproeving lenigen.
Vurig gebed, kan alleen troost en verzachting bren-
gen, terwijl kristelijk geloof de bron is om de kracht

te putten tot onderwerping aan Gods almachtige
wil en lotsbeschikking.

Gelukkig die in God geloven,
Als diepe wonden 't herte slaan.

Dierbare ouders, broeders, familieleden, naastbe-
staanden, het leven lachte ons toe in de hoop op
een heldere toekomst ; eenmaal zoudt U fier op
een trots geweest zijn op mij. Gij beste pa, gij lieve ma
zou ik een rustige oude dag hebben helpen bezor-
gen. Thans rust op U, beminde broeder Luc, nu
als oudste, die zware taak en last voor de toekomst
die door zelfopoffering en liefde zoveel zachter om
dragen zal wezen. Gij kleine broer Raphaël, wees
lief en braaf en wees de troost van vader en moe-
der.

Samen met broertje Michaël, zal ik U het kruis
der smarten moedig helpen dragen. Bidden wij sa-
men om in liefderijke verbondenheid te blijven.

En gij, mijn Oversten, onder wiens rechtvaardige
bevelen ik mij graag onderwierp, en gij vrienden
rijkswachters, wiens wel en wee ik deelde in de
harde maar noodzakelijke opleiding in de School
van ons Korps, weest mij eveneens indachtig in uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
Jezus, Maria, Jozef.

De families

MINNAERT,
VAN DAMME,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. B. Vanderzwalmen koster, St.-Maria-Oud.