

O goede God, U bidden wij,
laat ons in vrede sterven,
en maak ons van de zonde vrij,
laat ons de hemel erven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Irène MINNAERT

echtgenote van de Heer Cyriel GLORIEUX.

Geboren te Munkzwalm, de 17 juli 1897 en aldaar
godvruchtig overleden, de 17 april 1968.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de bond van het H. Hart en de Vrouwengilde.

De bloemen van het huwelijksfeest bloeiden nog geurig rond
altaar en paaskaars, alleluia en paasvreugde vulden nog
ons hart.. als plots donkerte en verdriet zich aanmeldden.
Een goede vrouw en moeder volgde Kristus door lijden en
dood naar het eeuwig geluk bij zijn Vader. „Het is goed
voor u dat ik heenga.“ zei Jezus tot zijn apostelen. Zij be-
grepen niet dat dit waar kon zijn. Ook wij begrijpen niet
waarom dit afscheid kwam en zo onverwacht. „Wij hadden
gehoopt...“ zegden de leerlingen. Ook wij hadden gehoopt
dat het anders zou zijn... Daarom knaaft de wonde zo diep
en bidden ook wij: „Blijf bij ons. Heer, want het is avond
geworden...“

Wij weten, Heer, dat Gij blijven zult, al is het onzichtbaar,
met uw genade van sterkte en troost. Wij weten dat Gij
moeder bij U hebt opgenomen en beloond. Zij vulde toch,
samen met haar echtgenoot, heel haar leven met ononder-
broken arbeid voor de toekomst van haar kinderen, met
wilskracht en doorzettingsvermogen week zij niet voor de
moeilijkheden in het leven, uit diepe geloofszin was zij een
ijverig bondslid, ongeduldig van verlangen naar kerken en
eucharistie. Als een paasbloem bloeit nu haar leven open
voor uw troon. Wij danken U om wat zij voor ons was.

Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen,
mijn trots en mijn vreugde, ik dank u voor al uw genegen-
heid. Blijf voor mij bidden in diep godsvertrouwen, over-
tuigd met de dichter die zegt:

„alle smart is eindig...
alle vreugd is eindeloos.“



De Heer Cyriel GLORIEUX:

De Heer en Mevrouw Armand GLORIEUX-DE ROUCK
en kinderen Herman en Hilde:

De Heer en Mevrouw Hugo DE VUYST-GLORIEUX:

De familiën MINNAERT-VAN DEN DRIESSCHE en
GLORIEUX-VAN AUDENAERDE,

danken U oprecht voor uw bliken van deelneming en uw
gebeden tot zielerust van hun dierbare overledene.

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm.