

Verblid U, goede Knecht voortaan:
Gij hebt mij trouwe dienst gedaan
in d'allerminste kleenigheid;
Verblid U in der Eeuwigheid! . . G.G.

†
BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer OMER MINNAERT

weduwnaar van Mevrouw Marie De Meyer

geboren te St Martens-Lierde op 12 december 1887,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 27 oktober
1958, versterkt door de HH. Sakramenten der
stervenden.

Hij was lid van de Mannenbond van het H. Hart.

Wij hebben deze dierbare overledene gekend als de
oprechte, overtuigde kristen man, innig verkleefd aan
God, Kerk en Priesters; als een voorvechter en verdediger
van alles wat ons heilig is, als een eenvoudige maar
onverschrokken belijder van ons H. Geloof, die
zonder menselijk opzicht en ongeveinsd uitkwam voor
zijn kristelijke overtuiging. «Doe wel en zie niet om»
was de leidraad van zijn leven. Daaruit volgde dat
hij voor zijn gezin de onberispelijke huisvader was, die
zijn geliefde kinderen de weg der deugd aantoonde door
woord en daad. Groot zijn bij God de verdiensten van
degenen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd
hebben, want zij zullen in de Hemel schitteren als de
sterren aan het firmament. (H. Hirym)

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn zo
verwachts heengaan brengt U in diepe droefheid. doch
weent niet over mij zoals degenen die geen hoop hebben.
Bidt veeler voor mij en moeder zaliger opdat we
eenmaal mekaar mogen weerzien in Eeuwige blijdschap
bij O.L. Heer. Vaart allen wel en levet scouwe, deugdzaam
en kristelijk. Hebt dank voor al uw genegenheid
en dat God u zegene en beware!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a.u.b voor de overledene.

Apotheker en Mevrouw Leo MINNAERT-SCHEPENS en kind Roland;
Heer en Mevrouw Albert MINNAERT-MOREELS en kinderen Liliane, Annie
en Katelijne;
Heer en Mevrouw Albert PROVOST-MINNAERT en kinderen Marc, Luc en
Rita;
Heer en Mevrouw Gustaaf MINNAERT-VAN DER MEULEN en kind Freddy;
De Familiën MINNAERT, DE MEYER, VAN DER MEULEN en DE ROYE,

*danken U van harte om uw geboden
en uw blijken van innige deelneming.*