

†

Dankbaar aandenken aan Mevrouw

**Prudence MINNAERT**

**geboren DE LANGE Theophiel(+).**

Zij werd geboren te Nederbrakel op 7 februari 1885 en overleed te Ronse op 3 maart 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Medestichter van de Kristen Bond der gepensioneerden.

Lid van verschillende Bonden.

Bijna een ganse eeuw heeft Prudence het parochieleven van Nederbrakel doorgemaakt, meer nog ze heeft het beleefd. Als kind vergroeid met alles wat in en om de kerk gebeurde, heeft ze in de bloeitijd van het verenigingsleven steeds vooraan in de bres gestaan, altijd bereid om te helpen als het maar om 't goede ging. Toen op vele plaatsen een vereniging voor de ouden van dagen werd gesticht, was zij bij de eersten om ook hier een christelijke bond van de gepensioneerden te stichten.

Twee heel harde gebeurtenissen heeft ze moeten verwerken ; het afsterven

van haar geliefde echtgenoot en het smartelijk verlies van haar zoon Albert. Ze heeft het kunnen verwerken dank zij de steun van vrienden en vooral haar rotsvast geloof.

Als een schoon mens, als een voorbeeldig christen zal ze in onze herinnering blijven.

Heer, laat dit vrijgevig en werkzaam leven nu uitmonden in de eeuwige beloning van uw nabijheid.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij uw dankbaarheid betuigd door een niet aflatende zorg. We hebben heel lang in diep geluk mogen samen zijn, laat onze christelijke zekerheid van het weerzien in de hemel onze troost zijn in de droefheid van dit afscheid.

Beste familie en vrienden, denk ook gij nog eens aan mij in een vroom gebed.

De families DE LANGHE, MINNAERT,  
CIERKENS, VAN NEDERVELDE

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenissen « Raoul » — Brakel