

Zalig zij, die in de Heer sterven.
hun werken volgen hen.

†

Bid voor de zielernst van Mijnheer

ROGER MINNAERT

echtgenoot van Mevrouw

LOUISE VAN DE CAPELLE

geboren te Michelbeke, de 21 maart 1909,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 17 maart 1969.

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Na een voorbeeldig leven, na een leven vol
toewijding, riep de Heer de ziel van deze
rechtschapen man tot Zich, om hem te be-
lonen voor zijn trouwe plichtsvervulling.
Hij verstond de kunst om andere mensen
blij te maken, nu wordt hij opgenomen in
de vreugde van de Heer.

Hij was een goed mens met een gouden hart,
die waar hij kon iedereen zou geholpen heb-
ben en voor allen even vriendelijk was.

Mijn beminden, laten wij God danken om
de gelukkige jaren die we samen beleefden.
Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen. Be-
mint elkaar, dient de Heer in trouwen liefde
en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Doe, Heer, uw aanschiin lichten voor uw
dienaar en wees zijn ziel genadig.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families MINNAERT,
VAN DE CAPELLE,
SPITAEELS,
D'HAEYER,