

Onder de schaduw van het Kruis rust ik.



TOT VROOM AANDENKEN

van de Heer

Victor MINNAERT

weduwnaar van Mevrouw

IVONNE GERARDI,

geboren te Michelbeke op 14 februari 1921
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 17 september 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lang werd hij door ziekte en kwellingen
overvallen, doch altijd was hij met moed
beziel.

De beproevingen die de Goddelijke Voor-
zienigheid ons overzendt, op een kristelijke
manier doorstaan, zullen hier op aarde die-
nen om ons te zuiveren in de ogen van God.
Zij die met Kristus lijden, zijn zeker ook
eens met Hem en door Hem verheerlijkt te
worden.

Gij, mijn kinderen, en gij allen die mij
bijgestaan hebt of al eens bezocht hebt, ik
dank U uit de grond van mijn hart voor al
uw goede zorgen en genegenheid. Gedenkt
dat een mens zo gering is op deze wereld!
Het goede dat de mens in zijn leven be-
werkte is de enige waarde die blijvend is.

Vaartwel, leeft verenigd in de vrees des
Heren en weest mij indachtig in uw gebe-
den. Blijft met elkaar voor elkaar bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families MINNAERT, GERARDI, HOEBEKE,
VANDERLINDEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel