

Geloofd zij Jezus Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**VICTOR MINNAERT**

weduwnaar van

**Alida VAN DER LINDEN**

geboren te Nederbrakel,

de 10 September 1867 en er godvruchtig overleden, de

11 September 1949, voorzien

van de HH. Sakramenten der stervenden.

De ouderdom is een erekroon als hij gevonden  
wordt op de weg der gerechtigheid. Spr. 16,31

Met geduld en onderwerping aan Gods H. Wil,  
heeft de overledene de beproevingen en het lijden van  
zijn laatste levensmaanden aanvaard, wel wetende dat  
het lijden een bron is van verdiensten waarvoor wij  
het eeuwig geluk in de Hemel bekomen.

Het uur van de dood is de tijd van de waarheid ;  
't is dan dat men de zaken der aarde beschouwt zoals  
ze waarlijk zijn : ijdelheid, stof en rook. H. Alph.

Ik heb de Heer met groot verlangen afgewacht en  
Hij heeft op mij acht genomen. Hij heeft mijn gebeden  
verhoord en mij uit dit tranendal verlost. Prov. 1, 7.

Duurbare Familie, ik verlaat dit leven met een  
dankbare herinnering aan uw liefde en genegenheid.  
U vooral, die mij geholpen hebt in mijn nood, dank ik  
van harte. Blijft mij verder gedenken in uw gebeden.

De 4 akten.

12 jaar afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer NESTOR MINNAERT, kinderen en kleinkinderen ;  
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw  
HECTOR MINNAERT-DE RUYVER ;  
Mijnheer en Mevrouw LEON MINNAERT-VAN DER LINDEN, kind en  
kleinkinderen ;  
Mejuffre PALMYRE MINNAERT ;  
De Familiën MINNAERT, VAN DER LINDEN en DE WOLF,  
BEDANKEN.