

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

†

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

ACHIEL MISEREZ

weduwnaar in 1^e huwelijk van Mevrouw
ALICE VAN RUYSKENSVELDE

en in 2^e huwelijk van Mevrouw
ALICE DE ROECK

geboren te Erwetegem de 3 januari 1895 en er godvruchtig overleden de 10 mei 1966, gesterkt met de Sacramenten van de zieken en de pauselijke zegen.

*Hij was lid van de Bond van het H. Hart
en van de Confrerie van de H. Barbara.*

Wanneer de landbouwer zaaien gaat, dan denkt hij aan de gouden korenvelden en aan de oogst; met diepe eerbied vertrouwt hij het zaakoren toe aan de grond en bidt opdat alles groeien moge. Hij weet immers dat alle leven dankbaar in Gods handen moet gelegd.

Zo gaat het ook met het leven van de mensen. Zij worden geboren, groeien op en komen tot volle wasdom. Maar de christen mens ziet verder: hij zwoegt en werkt zich doorheen alle omstandigheden, maar uiteindelijk vertrouwt hij alles toe aan de Heer.

Wij bidden vandaag in stille eerbied voor deze stoere landbouwer. Achiel was een man met levenslust en levensstierheid. Last en kommer heeft hij gedragen; hij geloofde in het leven zoals het uit Gods handen kwam.

De Heer moge hem opnemen in de hemelse vreugden; wij die geloven, kunnen en mogen dan ook niet anders zeggen dan: Tot weerziens!

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weest zoals vader en grootvader moedig en levenslustig omdat uw geloof u innerlijke vrede geeft. Dank voor uw genegenheid.

Beste familieleden en vrienden, een klein gebed.

*Een ware troost waren voor ons
uw bliken van christelijke deelneming
bij het heengaan van hem die ons zo
dierbaar was.*

Daarvoor danken U oprecht:

*De families Miserez, Van
Ruyskensvelde, De Roeck,
Jourret, Meulenijzer en
Rokegem.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Dries, Delftinge