

" Mijn moeder was een heilige vrouw ;  
O, daar ligt blijdschap in dien rouw.  
Mijn moeder was deugdzzaam, rein en zoet ;  
Moeder was vlijtig, minzaam en... zó goed."  
René De Clercq

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

## AIMEE MISEREZ

weduwe van de Heer  
**ALBERT MARTENS**

geboren te Sint-Martens-Lierde, op 21 november  
1900 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de  
St.-Franciscuskliniek te Oporakel op maandag 9  
juni 1986, tijdig gesterkt door het Heilig Zieken-  
sakrament en de apostolische zegen.



De families **MISEREZ, MARTENS,**  
**VANDENBERGE en MARTENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van ge-  
negenheid en kristelijke deelneming ;  
danken U rechtzinnig voor uw medeleven in  
hun pijn en leed.

Na te hebben genoten van een rustige mooie  
levensavond — door tedere zorg en liefde om-  
ringd — is « MOEDER » heengegaan, waardig te  
leven in onze gedachtenis als een toonbeeld van  
onberispelijke en eerbare levenswandel : moed,  
toewijding, hard werk en zelfopoffering.

Haar diepgeworteld geloof, haar edelmoedig-  
heid, haar onbegrensde zorg, haar goedheid  
vooral en tevens de zó minzame omgang met  
elkeen die haar mocht ontmoeten : dit beeld laat  
ze in ons achter.

Haar naam blijve in gezegende herinnering be-  
waard in het hart van allen die deze liefdevolle  
moeder gekend en bemind hebben.

Laat nu je lieve handen rusten,  
Zij hebben al genoeg gedaan...  
Ze sleepten 's levenslast en lusten  
En brachten altijd liefde aan.

En schoon ze van vermoeidheid brandden,  
Door 't altijd zwoegen tot de nacht.  
Steeds hebben deze ruwe handen  
Mij zachte bloemen aangebracht !..

Ze hebben me beschut als lover  
Bij 't helle schroeien van de dag...  
Ze hebben zich gevouwen over mijn ogen,  
Zodat ik het kwaad niet zag...

Nu zijn ze bleek als uitgeblusten  
En o ! zo klein en smal...  
Laat nu je lieve handen rusten,  
Wijl ik ze buigend kussen zal.

naar Pater L. REYPPENS, s.j.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, heb dank  
voor uw grote bekommernis, uw eerbied, gene-  
genheid en milde zorgen.

Beste familieleden en vrienden, in gebed en  
geloof heb ik veel troost gevonden. Blijft mij  
gedenken in uw verdere kristelijke levenswandel.

Ten paradijze geleiden haar de engelen !