

Heer, zij die de weg der rechtvaardigheid bewandeld hebben, zullen in Uw Tabernakel wonen.
(uit officie der overl.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

ALFRED MISEREZ

zoon van wijlen

Benoit en Hermina EEMAN,

geboren te St. Martens-Lierde de 20 juli 1881 en

er godvruchtig in de Heer ontslapen

de 29 december 1959,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart en de

Confrerie van de H. Barbara.

In deze betreurde overledene verliezen wij een van die rasechte, stoere, werkzame en rechtschapen overtuigde kristenen, zoals er zoveel te vinden waren bij onze voorouders. Een man met kristelijke durf en moed, met één woord een man uit één stuk, bij wie leugen en bedrog in afschuw waren, die geen omwegen kende maar openhartig en rondborstig naar de waarheid streefde. In al zijn noodwendigheid nam hij zijn toevlucht tot de Heer en was altijd onderworpen aan de Wil van God. Zijn gedachtenis zal in zegen blijven bij al wie hem gekend heeft.

Beminde zuster, broeders, ontvang mijn dank voor de vele zorgen die ik van uwentwege en vooral gedurende

mijn laatste ziekte genoten heb. Bidt veel voor mij, gij vooral mijn zuster, de Heer toegewijd, opdat wij, na verenigd te zijn geweest op aarde, het geluk mogen hebben eens verenigd te zijn in de eeuwige blijdschap des hemels.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust.
300 dagen afl.



De families MISEREZ en EEMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Commère-V. Strijthem, St.-Martens-Lierde