

" FIAT Voluntas tua "



ZALIGE GEDACHTENIS

aan Mevrouw

**ANNA - NORMA MISEREZ**

echtgenote van mijnheer

**ARTHUR MEULENIJZER**

geboren te Erwetegem op 3 mei 1891 en  
godvruchtig overleden te Zottegem-Erwetegem op  
28 oktober 1972.

---

Het is van uit de hoogte van Gods eeuwige raadsbesluiten dat wij het leven moeten bekijken. Bij God is alles genade. Hij plukt de vrucht als Hij ze rijp acht voor de eeuwigheid. Ook door het smartelijke van de omstandigheden heen is de aanraking van Zijn Vaderhand een liefdevolle bezorgdheid.

Om over een Moeder te schrijven vinden wij slechts de allereenvoudigste woorden. In haar hart vinden wij vele schatten, en zeker die grootste schat welke mensen liefde noemen. Een moederhart kan zó wijd zijn dat het alles en ieder kan omvatten, het kan geven zonder ooit terug te krijgen, het kan begrijpen, ook het moeilijkste, zonder dat het ooit te zwaar wordt.

Als omhuld in een zacht avondlicht, bracht Moeder de laatste jaren van haar leven door

omringd van een bijzonder liefdevolle echtgenoot, maar in openhartige onthechting en rustige goedheid het einde aanvaardend, zoals God dat wilde en wachtend op Zijn komst.

Gij wist Moeder, beter dan wij, na dat lange leven van moed en toewijding, hoe waar het is dat de enen zaaien en de anderen maaien. Laat ons deel hebben aan de oogst : de kracht van uw voorbeeld, uw ernst en de rustige zekerheid in uw godsdienstige overtuiging. Mogen wij ons leven richten naar dat voorbeeld dat Gij voor ons geweest zijt.



De heer Arthur MEULENIJZER,

Dokter en mevrouw Georges MEULENIJZER-  
MEIRSSCHAUT en Annemie,

De heer en mevrouw Alfons WILMS-MEULEN-  
IJZER, Johan en Ingrid,

De families MISEREZ, MEULENIJZER, JOURET  
en DE CLERCO,

danken U voor uw gebeden en  
blijken van deelneming.

---

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem