

Hier vinden we geen vaste woon, maar gaan de weg op naar een blijvende.



**GEDENK IN UW GEBEDEN**

de ziel van Mevrouw

**Anselma - Marguerite MISEREZ**

weduwe van de Heer

**Ferdinand DECLERCQ,**

geboren te St.-Martens-Lierde op 17 april 1905  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te  
Geraardsbergen op 14 november 1974,  
versterkt door het Sakrament der zieken.

De dierbare overledene, welke wij vandaag ten grave dragen, werd door een ongeneeslijke kwaal getroffen die stelselmatig haar slopend werk verrichtte om tenslotte ook deze sterke natuur ten val te brengen.

Zij is in eenvoud door het leven gegaan, als goede echtgenote en voorbeeldige moeder. Met toewijding en zorg heeft zij haar kinderen opgevoed, haar zieke man met liefde en offervaardigheid bijgestaan tot de laatste dag en dan de last van haar weduwschap die haar zwaar viel kloekmoedig gedragen

Daarom zal haar nagedachtenis in ere blijven bij allen die haar kenden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik neem afscheid van u uit dit leven! Uw zorgzame liefde heeft mijn oude dag verblijd; uw kinderlijke genegenheid was mijn roem en troost. Samen met vader met wie ik hoop spoedig verenigd te zijn, zullen wij God bidden om uw verder levensbestaan. Blijft eensgezind en gedenkt uw ouders in uw gebeden.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

De families MISEREZ, DECLERCQ, DE TANDT  
en SURDIACOURT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel