

Haar strijd is gestreden,
haar zorgen zijn voorbij,
haar werk is ten einde,
nu wacht haar de glans der heerlijkheid...



In de vrede van Christus ruste

MEVROUW

CHRISTIANE MISEREZ

echtgenote van de Heer
EMIEL VAN HECKE

geboren te St.-Martens-Lierde op 28 augustus
1938 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-
Elisabeth te Zottegem op 19 oktober 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.A.V.
Propagandiste van de H. Rita.

Wat kan een mens toch beproefd worden en
zich omgeven weten door ziekte en tegenslagen!
Toch bleef Christiane moedig en hoopvol zich
inzetten voor wie haar dierbaar waren en voor
ieder die ze ontmoette. Zij heeft gevochten te-
gen haar ziekte tot het uiterste. Dikwijls zal ze
als de man Job gevraagd hebben naar het waar-
om. Waarom moet de ene mens zo veel meer
afzien dan de andere? Toch bleef ze haar
vertrouwen stellen op onze hemelse moeder en
de heiligen. En zocht ze steun in het gebed:
samen met haar buren en heel de parochiege-
meenschap. Het heeft niet mogen baten...

Nochtans beseffen wij, Heer, dat het lijden
van de mens U niet onverschillig laat. We weten
door ons geloof dat Gij ons uiteindelijk nooit in
de steek laat, maar dat U deelt in ons verdriet...

Gelovig vertrouwen we moeder aan Uw hoede
toe. Wees haar diep geloof indachtig en haar
onwankelbaar Godsvertrouwen, haar liefde en
haar nooit aflatende toewijding aan al wie haar
levensweg kruiste.

We bidden U, neem haar op in Uw Rijk want
zij was hier op aarde een levende spiegel van
christelijke naastenliefde, van Gods grenzeloze
liefde. Laat haar de dierbaren terugvinden die
haar in eeuwigheid zijn voorgegaan. Schenk aan
wie haar zullen missen de kracht om de zware
beproeving te boven te komen.

Heer, uw dienares deed haar best. Zij was
steeds daar waar men haar nodig had. Zij leefde
intens mee met het wel en het wee van haar
dierbaren, de familie, de geburen. Haar leven
was te kort voor de liefde die zij nog wilde
schenken. Neem haar, die zoveel heeft moeten
lijden hier op aarde op in Uw eeuwig leven.

Dierbare echtgenoot, het valt hard mekaar te
moeten verlaten nu we beiden naar wat licht
zochten in de tunnel der aftakeling. Beste kin-
deren, liefste kleinkind en familie, beste buren,
hartelijk dank om elke genegenheid, om uw
steun en uw nabijheid. Blijft verder voor elkaar
zorgen in liefde. Blijft mijn aandenken in uw
hart en gebed indachtig.

De families MISEREZ, VAN HECKE, DE CUBBER en DE NUTTE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59
Goossens M., Schendelbeke - ☎ (054) 41 58 91

