

Vader, niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede!

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN  
DE HEER

## DANIEL MISEREZ

echtgenoot van Mevrouw

**Betsy D'HERDE**

geboren te St. Martens-Lierde, op 8 februari 1940  
en godvruchtig overleden in het Akademisch zie-  
kenhuis te Gent, op 20 september 1971. Voorzien  
van de HH. Sakramenten der zieken.



De families MISEREZ, D'HERDE, DE CUBBER en  
MALFROID,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Getrouw aan het geloof dat hij mee kreeg van  
huis, was hij een overtuigd kristen mens en een  
ingoede vader, bekommerd en bezorgd voor vrouw  
en kinderen. Opperuimd van karakter wist hij de  
sympathie van allen te verwerven.

Hij was een ijverig en werkzaam man, een  
man met durf en ondernemingsgeest. In enkele  
jaren tijd bouwde hij een bloeiende zaak uit  
waar hij terecht fier kon op zijn. Rust kende hij  
niet.

De mens wikt maar God beschikt. Alle schone  
dromen vielen plots tot puin want Daniël is niet  
meer, hij keerde naar het Vaderhuis terug.

Dierbare echtgenote en kinderen, al te vroeg  
ging ik van u heen, de beproeving is uiterst  
zwaar voor u. Draag ze met geloof in het  
eeuwig leven. Vertrouw op God, de hemelse  
Vader die u niet in de steek laat. Van hierboven  
blijf ik door mijn voorspraak voor u zorgen. Laat  
uw gebed het contactmiddel blijven tussen ons.  
Bid voor mij.

Beste moeder, schoonouders, broers, zusters en  
familieleden, ik vertrouw op u om mijn echtgenote  
en kinderen te troosten, te sterken en te helpen.  
Moge zij met uw hulp verder gelukkig door het  
leven gaan om eens voor altijd met mij weer  
samen te zijn bij de Heer.

En gij allen die mij hebt gekend, laat uw ge-  
bed en offer mij vergezellen tot voor Gods rech-  
terstoel. Dat de Heer mij genadig weze bij het  
oordeel. Gedenk ook in uw gebed de mijnen die  
achterbleven.

Heer, geef hem de eeuwige rust,  
dat het eeuwig licht hem verschijne.  
Hij rust in vrede.