



betuig door uw gebed
en uw deelname in het h. misoffer,
uw medeleven bij het overlijden
van de heer

EDMOND MISEREZ

weduwenaar in eerste huwelijk van mevrouw

MARGRIET DE COCK

en in tweede huwelijk van mevrouw

CELESTE STEVENS

geboren te Delftinge de 24 september 1887 en er na een lange en pijnlijke kruisweg overgegaan naar het Vaderhuis, in volle overgave aan Gods H. Wil de 20 maart 1967. De H. Sacramenten van de zieken waren zijn sterkte en zijn rust in de Heer.

«Wij danken God door Christus onze Heer, in Wie ons de hoop der zalige verrijzenis is opgegaan. Voor de gelovige betekent de dood geen afsterven maar verwisselen van leven».
(Prelatie mis overl.)

Na een trouw volbrachte levenstaak is de menselijke verwachting op een rust als beloning gesteld. Gods wegen zijn zeer dikwijls heel anders. De overledene was zijn roeping op te vatten in levenslust en blijmoedigheid. Als diep-overtuigd christen man, was hij de boer die in Gods zegen aan 't zaaien en aan 't oogsten ging. In een gewaardeerde kameraadschap gelukte hij er in de ware zin van een christelijk beroep uit te stralen. Hij heeft herhaalde malen zware beproevingen kloekmoedig en ijzersterk gedragen, en wie hem in die ogenblikken heeft gekend, weet wat zielegrootheid is bij een man die moedig 't kruis aanvaardt. Met heldere geest sprak hij kalm

over de laatste ontmoeting met de Heer. Hij wenste zo spoedig mogelijk naar de eeuwigheid te gaan. De goede man was reisvaardig. Na het kruis de paasmorgen.

M'n dierbare kinderen en kleinkinderen, alhoewel van u gescheiden, blijf ik verder wat ik altijd voor u was : een bezorgde vader. Ik blijf u diep dankbaar voor uw schone en oprechte toewijding, u vooral, Suzanne, die zoveel jaren reeds instaat voor de zorg van oude en zieke mensen. De Heer zegene, beware en heilige u.

Beste bloedverwanten, talrijke vrienden en trouwe kennissen, helpt me door uw gebed. Zo begeeft nooit de stevige band van de echte vriendschap en genegenheid.

Eerwaarde Zusters, de Heer alleen kan u lonen voor uw apostolaat. De zieken weten best wat ge voor hen zijt. De Vader geve u nog meer helpsters om troost en moed mee te delen.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

de families Miserez, Stevens, De Cock,
Van Ruyskenskeld en De Boe.

Druk Schrever, Grotestraat 73, Geraardsbergen