

Neem Uw dienares op in Uw Rijk, o Heer.

In de vrede des Heren rust nu de ziel van
MEVROUW

EULALIE MISEREZ

weduwe van de Heer
GEORGES VAN DEN MEERSSCHAUT

geboren te St-Martens-Lierde, op 28 oktober
1900 en godvruchtig overleden in de Sint
Franciscuskliniek te Brakel op 17 november
1973, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen.



De families MISEREZ, BEERENS, VAN DEN
MEERSSCHAUT en SOLEME,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens-Lierde

Zij is ingeslapen ; het einde van haar
sterfelijk leven zag zij naderen met de ge-
latenheid en de bovenaardse berusting die
voor de stervende de kostelijkste genade is
en voor de overblijvenden de schoonste ver-
troosting.

Eenvoudig en oprecht ging de dierbare
door het leven ; ze laat ons de herinnering
van haar rechtschappen gemoed, haar volle
opoffering en algehele toewijding.

O Heer, hetgeen ik geleden heb is voorbij,
maar hetgeen ik uit Uw handen zal ont-
vangen zal geen einde hebben. Laat nu Uw
grote barmhartigheid over mij komen en
neem mij op naar Uw belofte. »...

Mijn geliefde zusters, mijn beste familie-
leden, ik dank U voor uw genegenheid die
sprak uit al wat Gij voor mij gedaan hebt.
Ik reken op uw gebeden vooral in deze
Allerzielenmaand.

Mijn zuster - Religieuse, wil uw klooster-
gemeenschap en het verplegend personeel
in mijn naam danken voor de maanden-
lange verzorging. Mocht ik weldra samen
met onze overleden familieleden Uw aller
voorspreekster zijn bij de Heer.

God lone U rijkelijk voor deze christelijke
offervaardigheid.