

Het is een zalig en heilig gedacht voor de overledene te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden verlost worden.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRANS MISEREZ

Echtgenoot van

Mevrouw Emma De Bremme,

geboren te St. Martens-Lierde, de 2 Juni 1866, en er godvruchtig overleden, de 12 April 1954, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Ik ben het huis der eeuwigheid ingetreden, de wereld is voor mij voorbijgegaan met al zijn ijdelheden.

Keer U tot mij, Heer, en verlos mijn ziel : behoud mij om uwe barmhartigheid, want Gij wilt alle mensen zalig maken. Ps.vi, 25.

O mens, waarom bedriegt gij u zelve, open uw ogen en spiegel u aan mij : vandaag ik, morgen zult gij mij volgen.

Duurbare echtgenote, troost u, en wees niet bedroefd gelijk deze die geen hoop hebben. Bid voor mij. Eens zien wij elkander terug in Gods Hemel om dan niet meer gescheiden te worden.

Beste broeders, zusters en familieleden, wees mijn ziel indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, schenk hem de eeuwige rust. 7 j. en 7 quad. afl.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde

De Familie MISEREZ,
De Familie DE BREMME,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN I