

Beter is de dood dan een bitter leven, en de
eeuwige rust is beter dan een blijvende ziekelijk-
heid.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANCIES MISEREZ

weduwnaar van Mevrouw

LEONTINE DE CREMER

geboren te St Martens-Lierde, de 12 Maart 1868, en
aldaar godvruchtig overleden, de 19 Januari 1952,
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van de bond van het H. Hart.

Mij is niets overgekomen dan hetgene de Heer
behaagd heeft : dat zijn Naam gebenedijd zij !

De dood is de rust na de arbeid, de beloning na
de strijd, het einde aller kwalen en het begin van
een gelukkig en beter leven.

Met verduidigheid heeft hij het einde zijns lijdens
afgewart : daarom smeken wij U, O Heer : « Ont-
sla de ziel van uw trouwe dienaar Francies van alle
zondebanden, opdat hij in de eerlijkheid der verrij-
zenis opgewekt, met uw heiligen en uitverkorenen
leve, door Christus Onzen Heer. »

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor Uwe jarenlange liefde en genegenheid : bidt
veel voor mij, gij vooral mijn zoon-priester en
mijn dochter-kloosterlinge.

H. Hart van Jesus, ik betrouw op U. (300 d.)

Druk, V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.

De familie MISEREZ,
De familie DE CREMER.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.